

Pastorale dienst



## Bij een overlijden

Geachte familie

De directie en het personeel van Sint-Trudo Ziekenhuis betreuren het overlijden van jouw dierbare.

Wij bieden je oprecht ons christelijk medeleven aan.

We hopen dat je troost en steun mag ervaren in deze bewogen tijd van afscheid nemen.

Bijgaande informatie kan je misschien de volgende dagen van dienst zijn.



## **Laatste groet**

Onmiddellijk na het overlijden kan je de overledene groeten op de verpleegafdeling.

Nadien wordt de overleden patiënt overgebracht naar het mortuarium van het ziekenhuis.

In de begroetingsruimte van het mortuarium kunnen familieleden, vrienden en/of kennissen - bij voorkeur in groep - een laatste groet brengen aan de overledene. Deze begroeting is dagelijks mogelijk van 14.00 tot 14.30 uur en van 15.00 tot 15.30 uur. Je moet hiervoor vooraf een afspraak maken via het onthaal (balie onthaal of tel. 011 69 91 01).

## **Begrafenisondernemer**

De ervaring van de begrafenisondernemer is vaak een grote hulp bij het vervullen van de wensen van de familie in deze moeilijke periode.

Hij kan zorgen voor afspraken i.v.m. de uitvaartplechtigheid, het opstellen en laten drukken van overlijdensberichten, gedachtenisprentjes en dergelijke meer.

We raden je aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de begrafenisondernemer van jouw keuze.

Hou de identiteitskaart, het eventuele trouwboekje en rijbewijs van de overledene klaar. De begrafenisondernemer zal met deze documenten en met de overlijdensakte die hij van het ziekenhuis meekrijgt, bij het plaatselijk stads- of gemeentebestuur officieel aangifte doen van het overlijden.

## **Opvang en begeleiding**

Het overlijden van een dierbare kan je zwaar treffen en is vaak een heel ingrijpende gebeurtenis.

Mocht jij of één van jouw familieleden voelen dat je dit verlies niet alleen kan verwerken, dan kan je terecht voor een gesprek bij de hoofdverpleegkundige van de afdeling, iemand van de sociale dienst, de psychologe of de ziekenhuispastor.

Gelieve vooraf een afspraak met hen te maken. Je kan hiervoor bellen naar het onthaal van het ziekenhuis (011 69 91 01). Je wordt dan onmiddellijk doorverbonden met de gevraagde dienst of persoon.

*Jouw stem klinkt niet meer  
in ons midden.  
Toch spreek je nog in  
mijn hart.*

*Jouw ogen zijn nu gesloten.  
Toch zie ik je soms  
nog voor mij.*

*Jouw handen zijn stilgevallen.  
Toch voel ik dat je me nog  
steunt.*

*Je naam zal steeds minder  
genoemd worden,  
maar ik zal je bij je naam  
blijven noemen.*

*Ik vraag dat ze je niet  
doodzwijgen,  
jouw naam niet vermijden.*

*Wie ik zo liefhad,  
blijft leven over  
de dood heen.*

*Naar Marinus van den Berg*



## Contactgegevens

pastorale dienst

tel.: 011 69 91 45

tel.: 011 69 91 46



**Diestersteeweg 100 • 3800 Sint-Truiden**

[www.sint-trudo.be](http://www.sint-trudo.be)

Volg ons op   