

Pastorale dienst



**Nieuw leven ...
wat een wonder!**

st trudo
ziekenhuis
deskundig én dichtbij



Nieuw leven... wat een wonder!

Aan je kleine handje
zullen we met je wandelen
in de grote boomgaard,
met je kijken naar
het rood groen geel,
je op de schouders nemen
en je laten reiken
naar de zoete kersen en de zure appeltjes,
je optillen en je laten gaan,
en er zijn als je proeft
van de vele smaken van het leven,
het leven is een brood om in te bijten
en een brood om te delen,
klein groot godsgeschenk,
vrucht van een liefdesverhaal,
ook jij bent in dit leven geroepen.

I. Debeurme

Beste mama

Wij willen je op onze beurt hartelijk gelukwensen met de geboorte van jouw kindje!

Via deze weg willen wij je informeren over het aanbod van de pastorale dienst.

Elke zondagmorgen is er om 10.00 uur een viering in de kapel van het ziekenhuis (blok D, 1ste verdieping).

Op dinsdag, donderdag en op zon- en feestdagen is er mogelijkheid tot communie.

Je kan tijdens jouw verblijf ook jouw kindje laten zegenen. In een kinderzegening bij je op de kamer kan je God danken voor jouw kindje en om Zijn bescherming te vragen.

Ook voor een gesprek over levens- en zinvragen kan je terecht bij een pastor.

Je kan jouw wensen via het antwoordstrookje aan de verpleging laten weten.

Madeleine Burghoorn (tel.: 011 69 91 45)
ziekenhuispastor

Antwoordstrookje

Mama van
wil graag:

- de communie ontvangen
- op zondag
- op dinsdag
- op donderdag

- dat haar kindje gezegend wordt. Wij komen graag tot bij je om dit verder toe te lichten en het moment af te spreken.
- een gesprek met een ziekenhuispastor.
- een gesprek met een bedienaar van een andere eigen eredienst, namelijk

Dit strookje graag bezorgen aan de verpleging.

Patiëntenklever



Contactgegevens

pastorale dienst
tel.: 011 69 91 45



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   